

# Historie “In de Rooden Leeuw”



In 1840 begonnen de Broeders van Maastricht met hun werk: onderwijs en vorming aan jeugd en jongeren. Hun eerste huis was “In de Rooden Leeuw”, de bakermat van de broeders.



In 1992 werd het huis gemoderniseerd.  
Met respect voor de historie werd de sfeer in het pand bewaard.  
De broeders bestemden het gebouw als centrum voor ontmoeting en inspiratie.  
Een vaste staf en veertig vrijwilligers bieden gastvrijheid en opvang.



**In de Rooden Leeuw  
ontmoeten, inspireren**



**inlopen**

**Bezinnen, motiveren**



**verhalen**

**samen eten**

**gezellig samenzijn**

Stichting In de Rooden Leeuw, Boogaardenstraat 50, 6211SP Maastricht Tel 043-3500625

[www.roodenleeuw.nl](http://www.roodenleeuw.nl)



# Onze MISSIE

Ontmoeting en inspiratie in de ruimste zin van het woord.

Vanuit ons geloof in de kracht en de mogelijkheden van elkaar ben je in dit huis welkom.

Hier is ruimte voor groei en ontwikkeling.

Van hart tot hart. Met respect voor ieders eigenheid.





Vanuit wederkerige deskundige inspiratie organiseert In de Rooden Leeuw een verscheidenheid aan activiteiten: cursussen op het gebied van zingeving, creativiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Doel: inspiratie op te doen, diepgang te bieden, ontmoeting mogelijk te maken, verbinding te zoeken en uit te dragen.









# Wat bieden wij



In de Rooden Leeuw  
is een  
ervaring!

- Een goed uitgeruste keuken
- Alle faciliteiten voor het geven van cursus of activiteit
- Sfeervolle ruimten, verdeeld over drie etages, gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelhouders over alle verdiepingen
- Activiteiten en cursussen op het gebied van spiritualiteit, bewustwording en zingeving
- Verhuurmogelijkheden van ruimten
- Inloopmiddagen
- Samen eten
- Ontspanning en inspiratie